



MÜREKKEP

ATATÜRK VE GENÇLİK

MAYIS 2019 / SAYI:1



19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 100. YIL ÖZEL SAYISI



MAYIS 2019 SAYI:1

EVLIYA ÇELEBİ İMAM HATİP ORTAOKULU

Adına Sahibi:

MÜJGAN MUTLU

Editör:

UMMAHAN ARDA

Yayın Kurulu:

MÜREKKEP Ekibi

Tasarım:

Ummahan ARDA

Türkçe Öğretmeni



Yazmak belki kendini ifade etmenin en kolay yoludur kimine göre. Belki de en zoru... Ama şu bir gerçek ki yazı insanoğlunun ölüme karşı bulabildiği tek çaredir ve bir gün içimizdekileri tutamayıp yazmak isteriz diye icat edilmiştir kalem.

Biz de 100 yıldır biriktirdiklerimizi açığa vurduk dergimizde. Evet, acemice belki ama bağımsızlıkta, mücadelede, vatan sevgisinde hiç de acemi olmadığımız bir tarihe sahip olduğumuza şahit olduk bir kez daha gururla. Bunu anlatmaya çalıştık ilk sayımızda.

Birleşerek büyüdüğünde o anı, ülkeyi hatta geleceği aydınlatan bir meşalenin kıvılcımlarının nasıl yayıldığını günümüze ulaştığını izledik, tekrar ettik, yeni şeyler öğrendik. İstedik ki Mustafa Kemal'in Samsun'dan başlayan ayak izlerinden ilerleyelim günümüze kadar. İstedik ki bir asırlık yolu beraber yürüyelim ve siz de bize eşlik edin.

İşte şimdide okuduğunuz satırlar, baktığınız fotoğraflar böyle geçti hayata.

Emekle birlikte kurduğumuz hayalleri ve tarihin izlerini sayfalara geçiren EVLİYA ÇELEBİ İMAM HATİP ORTAOKULU' nun tüm öğretmen ve öğrencilerine; dikkate değer bulup okuyan, inceleyen herkese teşekkürlerimizle.

MÜŞEREF 'in Editöründen
UMMAHAN ARDA



DERGİMİZİN İLK SAYISININ HEYECANI VE SAMSUN'A ATILAN İLK ADIMIN 100. YILININ GURURUYLA

Ülkenin geleceğini oluşturan gençlik kavramı Ulu Önder Atatürk'te en güzel anlamını bulmuş en yüce değer yargısına erişmiştir. Büyük Önder daha milli mücadelenin başından itibaren milletin ilerlemesini engelleyen köhneleşmiş fikirlere karşı tek çarenin gençlikte ve genç fikirlerde olduğunu, çağdaş fikirlerle yetişecek kuşakların gelecekte eserini geliştirebileceğini, onu her türlü tehlikeden koruyacağını ve ebediyen yaşatacağını görmüştür. Bundan nedenle Atatürk " En büyük eserim" dediği Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş ve milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıktığı 19 Mayıs tarihini "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir.

Atatürk için gençlik; aydınlık bir gelecek ve Cumhuriyetin üzerine inşa edildiği tüm değerleri koruyup yaşatacak olan çok önemli toplumsal bir güçtür. Bu nedenle Atatürk gençliğe çok büyük değer vermiş ve onlara her zaman güvenmiştir. Milli mücadele için yola çıktığı ilk günlerden itibaren kendisinin en önemli destekçilerinin gençler olacağını sık sık ifade eden Atatürk, bağımsızlığın kazanılıp Cumhuriyetin kurulmasının ardından da gençlik konusuna çok büyük önem vermiştir. Yurt gezilerinde gençlerle sürekli diyalog içinde olmaya özen göstermiştir. Konuşmalarında sık sık gençlerden beklentilerini ve nasıl bir gençlik istediğini dile getirmiştir. Büyük Nutuk'un son bölümünde yer alan "Gençliğe Hitabe" ile de gençliğin her türlü sorunun üstesinden gelebileceğine duyduğu inancı vurgulamıştır.

Bu nedendir ki Türkiye'nin geleceğinin en önemli dayanaklarından biri olarak gördüğü gençlere şöyle seslenmektedir: "*Gençler! Cesaretimizi takviye ve devam ettiren sizsiniz . Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin,vatan ,fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız . Eyy yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk ; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz."* bu sözleri ile Cumhuriyet'i yalnızca korumak değil, yükseltmek görevini de gençlere veren Atatürk; bunun ancak güzel ahlakı, adaleti, haksızlık ve zulümle mücadele etmeyi, milli ve manevi değerlerimize bağlı kalmayı, tarihimizle guru duymayı ve bununla birlikte yüzümüzü de sürekli geleceğe dönük tutmayı öngören ilkelerinin ayakta tutulması ile sağlanacağına dikkat çekmiştir.

Sevgili gençlerimiz; Ulu Önder Atatürk'ün size verdiği değerlerden yola çıkarak ahlaklı, çalışkan, mücadeleci ve yurtsever olun. Cumhuriyetimizi, milletimize ve ülkemizi siz yükselteceksiniz. Bunun için tüm yeteneklerinizi kullanın ve çalışın, mutlaka başarılı olacaksınız. Milletimize hizmette sınır tanımayın ve eğitiminizle topluma örnek olun, güven verin. Unutmayın "YALNIZ TEK BİR ŞEYE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDIR; ÇALIŞKAN OLMAK."

EVLİYA ÇELEBİ
İMAM HATİP ORTAOKULU
MÜDÜRÜ
MÜJGAN MUTLU





İSTİKLAL HARBİ GAZETESİ

100
MILLİ MÜCADELE'NİN YÜZÜNCÜ YILI

19 MAYIS 1919 PAZARTESİ- 19 MAYIS 2019 PAZAR

ÇANAKKALE KAHRAMANI
**MUSTAFA KEMAL
PAŞA
SAMSUN'DA**



9. Ordu Kıt'aları Müfettişi Mustafa Kemal Paşa bugün Samsun'a gelecektir. Müfettişlik bölgesi Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleriyle, Erzincan ve Canik müstakil sancaklarını kapsadığından müfettişliğin vereceği bütün talimatı bu vilayetlerle mutasarrıflıklar doğrudan yerine getireceklerdir. Diğer yandan

müfettişlik sınırına komşu vilayetler ve müstakil sancaklar : Diyarbakır, Elaziz, Bitlis, Ankara, Kastamonu vilayetleri ile kolordu kumandanlıkları da Mustafa Kemal Paşa'nın vazife görmesi sırasında doğrudan doğruya vaki olacak müracatları dikkate alacaklardır. İki tümeni olan 15. Kolordu da Mustafa Kemal Paşa'nın emrine verilmiştir. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'dır.



19 Mayıs 1919'da Başlayan Milli Mücadele Günlerinden Anılar ve Mustafa Kemal Atatürk

1. Geldikleri gibi giderler

Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasının ardından, düşman filolarının İstanbul sularına gelip karaya asker çıkardıkları gün olan 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, öğleden sonra saat 3'e doğru küçük Kartal İstimbotuyla dev boyutlu düşman zırhlılarının arasından Sirkeci'ye geçerken güvertede bakışlarını boğazı kaplayan çelik yığınlarının üzerinden ufka doğru çevirerek, hemen yanındaki Cevat Abbas Bey'in duyacağı şekilde, kendinden emin, "Endişelenme! Geldikleri gibi giderler!" der. İşte bu tarihten, 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilip Samsun'a doğru yola çıktığı 16 Mayıs 1919 gününe kadar geçen zamanı Mustafa Kemal, kurtuluşun yollarını düşünmek ve araştırmakla geçirir. O günlerde Kars ve Ardahan Ermeniler tarafından işgal edilir, Ege ve Akdeniz kıyılarına düşman yerleşir, nihayet 15 Mayıs'ta da İzmir Yunan askerlerince işgal edilir.

**“Geldikleri gibi
giderler”**

Mustafa Kemal Atatürk



2. Hiçbir sıfat ve yetki sahibi olmaksızın Anadolu'ya geçmek



Mustafa Kemal bir yandan vatanın kurtuluşu için sürekli Anadolu'ya geçme hayalleri kurarken, bir yandan da İstanbul'daki temaslarını sürdürür. O günlerde Şişli'deki evinde görüştüğü Albay İsmet Bey'e; "Orada ulusu uyandırarak, kurtuluş çarelerini aramak için en uygun mıntıka ve beni bu mıntıkaya götürecekt en kolay yol neresi olabilir?" diye sorar. Harbiye Nezareti'nde görevli olan İsmet Bey'den, "Yollar çok, mıntıklar çok" karşılığını alır.

3. Mustafa Kemal'i İstanbul'dan Anadolu'ya Geçiş



Büyük Önder'in söylemiyle; kendisini "İstanbul'dan göndermekle ağır bir yükten kurtulacağını" sanan İstanbul Hükümetinin aradığı makul sebep, çok geçmeden, işgal kuvvetleri subaylarının raporlarıyla dolu bir dosya olarak önlerine gelir. O günlerde Karadeniz kıyılarında, Rum köylerine saldırılar yapıldığını iddia eden işgal kuvvetleri komutanları, 1919 Nisan'ında hükümete bir nota vererek, saldırıların önlenmesini, aksi halde bölgenin işgal edileceğini duyurur. Hükümet nota karşısında telaşa düşerken, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hesaplı hazırlıkları, O'nun bölgeye 9. Ordu Müfettişi olarak bizzat padişah ve Ferit Paşa tarafından görevlendirilmesini sağlar.



4. Evet, bir şey yapacağım, bu maddeler olsa da olmasa da yapacağım.



Harbiye Nazırı Şakir Paşa'dan yeni görevine ilişkin tebligatı alan Mustafa Kemal, görev biçimini de Genelkurmay İkinci Başkanı Kazım Paşa ile birlikte düzenler. Aynı zamanda dostu olan Kazım Paşa'dan "Samsun'dan başlayarak, bütün şark vilayetlerindeki kuvvetlerin kumandanı ve bu kuvvetlerin bulunduğu vilayetlerin valilerine ve bölgeyle herhangi bir temasta bulunan askeri ve idari makamlara emir verebilme yetkisini" eklemesini isteyen Mustafa Kemal, "Bir şey mi yapacaksın?" diye soran Kazım Paşa'ya, "Evet, bir şey yapacağım. Bu maddeler olsa da olmasa da yapacağım" karşılığını verir. Kazım Paşa gülerek; "Vazifemizdir, çalışacağız" der.

5. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim.

Her şeyden ümidin kesildiği ve "Ne surette olursa olsun Anadolu'ya geçme" kararına vardığı o günlerde, koruyucu ve geniş bir yetkiyle önüne Anadolu'nun yolları açılan Mustafa Kemal, o anki heyecanını sonraları şu kelimelerle anlatır: "Talih bana öyle müsait şartlar hazırlamıştı ki, kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duyduğumu tarif edemem. Nezaretten çıkarken, heyecanımdan dudaklarımı ısırığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem vardı. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim."



6. Paşa, devleti kurtarabilirsin.



Vedalaşmak için gittiği Yıldız Sarayı'nda Padişah, Mustafa Kemal'e elindeki tarih kitabını göstererek, "Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete birçok hizmetler ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Bunları unutma. Asıl şimdi yapacağın hizmet, hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin" der.

7. Hayır, dönmeyeceğiz çocuk.

Şişli'deki evinde son gecesini annesi ve kız kardeşiyle geçiren Mustafa Kemal'e Samsun yoluna çıkmadan önce yaveri şöyle der: "Zat-ı devletlerinizin yaverleri olarak refakatinize memur edilmem sebebiyle bahtiyarım Paşa Hazretleri!" Paşa hafifçe gülererek; "Hadi, hazırlığa başla, birkaç güne kadar yola çıkıyoruz" der. "Çok kalacak mısınız Paşam, yoksa teftişi müteakip dönecek misiniz?" diye soran yaverine paşanın cevabı şöyle olur: "Hayır, dönmeyeceğiz çocuk! Validene ve kardeşlerine veda et. Dönmeyeceğiz!"



8. Derhal ve bütün hızıyla denize açıl



Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 günü, 19 kişiyle denize açılır. Deniz fırtınalı, makinaları eski olan Bandırma Vapurunun pusulası bozuktur. Karadeniz'e ilk kez açılan Kaptan İsmail Hakkı Dursun ise bu suları tanıımıyordur. Vapurun hareketinden önce Rauf Bey, Mustafa Kemal'e yola çıkmamasını, işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip

edilip çevrileceği haberini verir. Ama O'nun kaptana emri, "Derhal ve bütün sür'atle denize açıl" olur. Son sürati ancak 7 mil olan Bandırma Vapuru, yola çıktığında denizdeki fırtına, Mustafa Kemal hariç herkesi hasta eder. Fırtınalı denizde, uykusuz geceler sonunda İnebolu geçilir ve Sinop Limanı'na varılır.



9. Ne yol var ne vasıta



Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sinop'tan Samsun'a kara yoluyla gitmenin çareleri araştırılır, ancak alınan yanıt, "Ne yol var ne vasıta" olunca, Mustafa Kemal arkadaşlarına; "Çocuklar, bir gecelik daha tehlike var. Onu da atlatabiliriz" der ve vapurla yola devam edilir. Ertesi gün 19 Mayıs 1919'da şafak sökerken, Bandırma Vapuru direğine ordu komutanlığı forsu çekilmiş olarak Samsun Limanı'na girer.

10. Ya ölürüz ya vatan kurtulur

19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal, bir süre çalıştıktan sonra kentin postanesine gider. Görevli bulunan posta memuru o günü şöyle anlatır: "Hava yağmurlu ve elektrikliydi. O zamanlar paratoner sistemi olmadığı için telleri toprağa vermiştim. Saat gece yarısına yaklaştığı bir anda kapıdaki nöbetçi koşa koşa geldi, bir haber verdi. Mustafa Kemal Paşa geliyor. O sırada, Mustafa Kemal Paşa tek odadan ibaret telgrafhaneye girdi. Ayağa kalktım, "Buyurun paşam" dedim. Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor dedi. "Hava elektrikli, telleri toprağa verdik, sizi görüştüremem!" dememe karşılık, "Bu vatanın kurtuluşu ile ilgilidir, muhakkak görüşeceğim... ya ölürüz ya vatan kurtulur." dedi.



11. O gerçek bir vatanseverdi



Ceketinin cebinden ipek mendilini çıkarıp maniplenin üzerine koydu. Benim için telleri devreye sokmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. "Sen ölürsen ben de ölürüm." dedi. Elimi bırakması için söylediğim ısrarlı sözlere aldırmadı, elimi uzun süre bırakmadı. Önce Havza'yı aradım. Derhal cevap geldi. Nöbetçi memur, Kemal Paşa'nın adamlarının emir beklediklerini söyledi. Paşa şifreli bir not verdi, yazdım. Gelen şifreli cevaba elimi bırakmadan baktı. Bir kâğıda çabucak şifreli bir şeyler yazdı. Havza'ya iletmemi söyledi. Amasya ile de istediği konuşmayı yaptı, sonra; "Oh çok şükür, şimdi vatan kurtuldu." dedi ve maiyetiyle gitti. Birden aptallaşmışım. Oturduğum yerden kalkamadım. Mustafa Kemal Paşa hayatını ortaya koyan bir kişiydi. Fes kapmaya, mevki elde etmeye gelmiş biri olamazdı. O gerçek bir vatanseverdi, Atatürk'e hayranlığım yağmurlu bir gecede böyle başladı işte...

12. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağım. Bizi öldürmek değil, diri diri mezara sokmak istiyorlar.



Samsun'a hasta ve bitkin bir halde gelen Mustafa Kemal, en küçük bir zaaf göstermeden bir hafta şehirde kalır, sonra 26 Mayıs'ta Havza'ya geçer, aynı günlerde Damat Ferit İstanbul'da Türkiye'yi büyük devletlerin mandası altına koyma planını ilan ederken O, Havzalılara; "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağım. Bizi öldürmek değil,

diri diri mezara sokmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir. Zaten başka türlü de olsa geri dönmek imkanı yoktur!" der.



13. Hepsinin ruhları şad olsun...



KURTULUŞ SAVAŞI

Büyük Nutku'na Samsun'a çıkışıyla başlayan Mustafa Kemal, milletin kaderine ve çağın akışına yön verdiği döneme de Samsun'da başlamıştır. 19 Mayıs 1919 günü Anadolu topraklarına ayak basan Mustafa Kemal, milletiyle el ele, gönül gönüle büyük bir mücadele vererek birkaç yıl sora 9 Eylül 1922'de, işgal kuvvetlerini İzmir'de denize dökerek Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatana hizmet eden, canını ve kanını feda eden tüm vatanseverleri saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun...

Kaynak:

<http://www.hurriyet.com.tr/gundem/bir-kurtulus-hikayesi-samsuna-cikis-226552>

ATATÜRK VE GENÇLİK

12

MAYIS 2019 / SAYI:1



BANDIRMA VAPURU



Atatürk ve arkadaşlarını Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru, Milli Mücadele'nin simgelerinden biri olmayı başarmıştır.

Bandırma Vapuru'nun yapım aşaması

Bandırma Vapuru, 1878 yılında İngiltere'de yük ve yolcu taşıma gemisi olarak 279 grostonluk kapasite ile inşa edildi. Geminin ilk sahipleri Dussey and Robinson adlı şirkettir. Bu şirket gemiye Torocoderto adını vermiş ve gemiyi 5 yıl çalıştırmıştır.

Bandırma Vapuru'nun Osmanlı Devleti'ne gelişi

Bandırma Vapuru, 1883 yılında Yunanistan'da bir şirkete satılmış ve Kymi adını alarak çalıştırılmaya başlanmıştır. Daha sonra Yunanistan'da başka bir firmaya satılmış, 12 Aralık 1891 tarihinde bir kaza sonucu batmış ve aynı yıl tekrar yüzdürülmüştür ve nihayetinde gemi, İstanbul'da bir firmaya satılmış ve kaydı İstanbul Limanı'na alınmıştır. Gemiye Türk bayrağı çekilerek adı Panderma olarak değiştirilmiştir. Bandırma Vapuru, Panderma adıyla Marmara Denizi kıyılarında Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, Karabigah ve Erdek arasında yük ve yolcu taşımacılığı için kullanılmıştır.

29 Ekim 1910 yılında Osmanlı Denizcilik İdaresi'nin kararı ile Panderma'nın adı Bandırma şeklinde değiştirilerek posta vapuru olarak kullanılmaya başlanmıştır.



BANDIRMA VAPURU

Milli Mücadele'ye adım adım

1. Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi ile Osmanlı Devleti parçalanmaya başlamıştı. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve anlaşmanın ağır koşulları uygulanmaya başlanmıştı. İşgal kuvvetlerinin donanması İstanbul'a girmiş ve Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşları bu olaydan çok etkilenmiştir. Mustafa Kemal ve arkadaşları toplantılar düzenleyerek yurdun kurtuluşu için çareler aramaktaydılar. Bu sırada işgal kuvvetleri Samsun dolaylarında asayişin bozulduğunu, orada yaşayan Türklerin Rumlara saldırdığını iddia etmekteydiler. Ve derhal müdahale edilmez ise işgal kuvvetlerinin buraya müdahale edeceğini söylemekteydiler.

Mustafa Kemal'in görevlendirilmesi

Çanakkale Savaşı ile halkın sevgisini ve saygısını kazanan Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da asayişi sağlamak amacı ile Osmanlı Devleti Hükümeti tarafından görevlendirildi.

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Bandırma Vapuru'nun önemi

Mustafa Kemal Paşa Samsun'da asayişi sağlamak amacıyla görevlendirildi ve Samsun'a gitmek için hazırlıklara başlandı. Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a götürmek için hazırlandı. Bandırma Vapuru zorlu deniz şartlarına dayanabilecek bir gemi değildi. Bu sebeple bazı önlemler alındı. Bununla birlikte İngiliz işgal kuvvetlerinin Bandırma Vapuru'nu geri göndermek istediklerini öğrenen Mustafa Kemal ve arkadaşları rotayı değiştirerek ve gizlenerek Samsun'a ulaşmayı planladılar. Bu planları sonuç verdi ve gemi kaptanının da özverisi ve başarısı ile Bandırma Vapuru 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun Limanı'na ulaştı. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a ayak bastı ve daha sonrasında burada halka seslenerek Milli Mücadele'yi tam manası ile başlattı.



BANDIRMA VAPURU



Bandırma Vapuru şuan ne durumda?

Bandırma Vapuru, Milli Mücadele'nin sembollerinden biri oldu. Atatürk ve arkadaşlarını Samsun'a ulaştıran ve Atatürk'ün Milli Mücadele çağrısını yapabilmesini sağlayan Bandırma Vapuru, Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından sonra tarihte çok önemli bir yer aldı. Görevini hakkı ile yerine getiren Bandırma Vapuru daha sonra bir Türk armatöre satıldı. Fakat ülkemiz için son derece önemli olduğundan 2001 yılında inşasına yeniden başlanan Bandırma Vapuru, 2003 yılında tamamlandı. Yaşanan zorlu günlerin simgesi haline gelen Bandırma Vapuru o günlerin anısını yaşatmak amacıyla aslına uygun bir şekilde müze haline getirildi. Şu anda Bandırma Müzesi olarak Samsun'un Canik ilçesinde ziyaretçilerini beklemektedir.



BEN 19 MAYIS'TA DOĞDUM

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihi, O'nun aynı zamanda "Doğum günüm" dediği gündür. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu büyük günü Atatürk, Türk Milleti için bir dönüm noktası ve Millî Mücadele'nin başlangıcı olarak kabul ettiğinden, çok güvendiği ve inandığı gençliğine armağan etmiştir.

100. DOĞUM GÜNÜNDE ARMAĞANIMDIR ATATÜRK'E

Okuyun! Hangi kitap geçerse elinize alın, okuyun. Okuduğunuzu araştırın, doğruluğunu ve yahut yanlışlığını sorgulayın.

Öğrenin! Bu ülkeyi nasıl savaşıp bağımsızlaştırdığımızı, vatan toprağı uğruna, gelecek aydınlık olsun diye kendilerini feda eden insanları... Öğrenin, kaç kişinin kefensiz yattığını!

Öğretin, ne öğrendiyseniz öğretin! Sonuca ulaşmak için engellere takılmaktansa o engellerin nasıl kaldırılabilceğine çözüm üretmeyi öğretin. Vatan toprağı söz konusu değilse savaşın cinayetle eşdeğer olduğunu öğretin. Ama söz konusu vatansa da gerisinin teferruat olduğunu da... Tarihin sadece geçmiş olmadığını, en büyük dersin orada yattığını bilin, anlatın.

Anlatın, bağımsızlık uğruna her şeyi vermeye hazır bir milletin tarihini anlatın! Karşınızda kim olursa olsun haykırma haykırma anlatın bir milletin bağımsızlık tarihini. Unutmayın ki oturup sadece düşünen değil, düşündüğünü anlatan ve hayata geçiren başarıya ulaşır her zaman.

Anlayın bir şartlar ne denli zor olursa olsun vatan uğruna her şeyi mümkün kılabilen insanları. Şehitlerimin toprağı akıttığı kanı ay ve yıldızın aydınlatışını anlayın. Hiç değilse anlamaya çalışın gidip dönmeyenleri, dönüp bulamayanları...

Düşünün, koca dünya milletlerinin tek bir toprak parçasına çevrilen namlularını. Çocukluğunu biz yaşayalım diye yaşayamamış çocukları, ölenlerin yasını tutamadan cephede onun yerini alan askerleri, yokluktan var edenleri, bir ülkenin tek bir yürek oluşunu ve bağımsızlığa koşuşunu...

Eğer ki ben 'Bu gün benim doğum günüdür.' dediği 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal ATATÜRK'e bir armağan verecek olsaydım, şüphesiz bu armağan; KONUŞAN, OKUYAN, ÖĞRENEN, ÖĞRETEN, ANLAYAN, ANLATAN ve DÜŞÜNEN bir gençliğin aydınlattığı bir ülke olurdu. Mustafa Kemal'in aydınlığını devam ettiren bir gençlik...

Ancak bu şekilde ödenir verilen emekler, dökülen kanlar ve ancak bu şekilde rahat eder ATAM yattığı yerde. Ancak bu şekilde unutulmamış olur kefensiz yatan askerlerimiz, çocuk olamamış çocuklarımız ve cepheye mermi taşıyan kadınlarımız. Ancak bu şekilde kalkınmaya devam eder bir ülke, zafer dolu geçmişle...

BUSE KOŞBADAR
7/H SINIFI



BAĞIMSIZLIĞA İLK ADIM ATILALI 100 YIL OLDU



Herkes aynı düşüncededeydi. İşgaller haksızdı ve vatan kurtarılmalıydı. Bölgesel direnişler, silahlanmalar, dağa çıkmalar; işgallerin haksızlığını, vatan savunmasının gerekliliğini anlatan yayımlar...

Bağımsızlığın bir ülke için bir millet için önemini bilen herkes elinden geleni yapıyordu. Ama yeterli olmuyordu. Yapılanlar çözüm değildi.



BELGİN KUMRU YILMAZ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
VE
7/E SINIFI



BAĞIMSIZLIĞA İLK ADIM ATILALI 100 YIL OLDU



O, yapılması gerekeni yapacaktı. En önemli adımdı Samsun'a geçiş. Çünkü ilk adımdı. Milli mücadeleye atılan ilk adım, kurtuluşa atılan ilk adım, aydınlık bir geleceğe atılan ilk adım ve bağımsızlığa atılan ilk adım... İşte bağımsızlığa atılan o ilk adımın üstünden 100 yıl geçti. O adımla aydınlanan bir ülkenin evlatlarıyız biz. O adımın izlerinden giden, o adımı takip eden, değerini bilen ve değerini yükseltmek için çabalayan...

**BELGİN KUMRU YILMAZ- BURÇİN MIZRAK
BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRESİ
VE
5/D SINIFI**



ANLIYORUM ATATÜRK'Ü



Anlıyorum Atatürk'ü!

Sözde mi anlıyorum sadece? Hayır, özde de anlıyorum! Atatürk'ü anlamak demek fikirlerini anlamak demek biliyorum.

Gece gündüz durmadan cephede, mecliste, masa başında çalışan Atatürk'ü anlıyorum. Cumhuriyeti ancak onlar yüceltir diyerek gençlere emanet etmesini anlıyorum. Çünkü gençler unutmaz ve unutturmaz. Çünkü gençler gelecektir.

Türk halkının muassır medeniyetler seviyesine yükselebileceğine olan inancını anlıyorum. Bilimde, teknolojide, sanayide... Her anlamda ileri bir toplum olacağımıza inancı tamdı. Çünkü bu uğurda çalıştı hep, bize bunu miras bıraktı. Nedenini anlıyorum.

Savaş meydanlarında toplanmasını istediği Maarif Kongresi'ni anlıyorum. Biliyordu, eğitim her şeydi! Görüyordu, savaş bitecek ve diriliş eğitimle sağlanacaktı! Temelini hazırlamalıydı. O'nun için cehaletle savaş düşmanla savaştan daha önemliydi.

Çağdaş bir ulus yaratan Atatürk, bir parçası olduğu halkın her yönüyle gelişmesini ister. "Her türlü düşünceye ve inanaşa saygılıyız." diyerek laiklik ilkesini vurgular. Laikliği anlıyorum Atatürk'le. Dinin her şeyden ayrı olduğunu, Allah ile kul arasında olduğunu duyuyorum O'ndan.

Kadını yüceltmesini anlıyorum. Ülkesinin kurtuluşu için tüm dünya milletlerinin kadınlarından daha çok emek verdiğini duyuyorum sözlerinden.

Çocuklara verdiği değeri anlıyorum. Meclisin açılışını neden onlara armağan ettiğini... Çocuklar temeldir toplumun, sürekliliğidir. Meclis de aynı görevdedir cumhuriyet için bunu hissediyorum.

Ve okuyorum Atatürk'ü her yerden. Yaptıklarını anlamlandırabilmemin tek şartı bu biliyorum. Biliyorum, Atatürk'ü okuyorum

UMUT HARUN
8/D SINIFI

MAYIS 2019 / SAYI:1



ATATÜRK VE GENÇLİK

19



ATATÜRK DEYİNCE AKLIMA...

Adalet , bağımsızlık, hoşgörü, saygı ve ülkesini çok seven bir lider geliyor.
HAMİDE KARA 7/G SINIFI



Aydınlık bir ülke, sönmeyen bir ışık, hiç bitmeyen umutlar geliyor
BUSE KOŞBADAR 7/H SINIFI

Gökyüzüne hakim, renkleri farklı olsa da birlikte uçabilen kuşlar geliyor.
SEVDE ÖZDOĞAN 7/G SINIFI



Bütün çabası Türkiye, bütün çabası gençlik, bütün çabası Cumhuriyet olan, kendisini ülkesine adanmış bir lider geliyor.

DAMLA ÖZÇELİK 6/D SINIFI



ATATÜRK DEYİNCE AKLIMA...



Huzur dolu bir ülke, verilen haklar ve özgürlükler geliyor.

AYŞENUR GÜNAY 7/ G SINIFI

Bir ulus, bir vatan, şanlı bir bayrak, bağımsız bir ülke ve mutlu bir gelecek geliyor.

EDİBE ZEYNEP YIL 5/C SINIFI



Yol gösterici olarak sadece bilimi kabul eden çok yönlü bir lider geliyor

RABİA ÇAY 7/ G SINIFI

Savaştan çıkmış bir milletin; zeki ve ileri görüşlü komutanı, kara tahta başındaki öğretmeni, yol gösteren ışığı geliyor.

ABDULSAMET KIRMIZIYILDIZ 8/D SINIFI



ATATÜRK DEYİNCE AKLIMA...

Birlik olduğumuzda hiçbir zorluğun önemli olmadığı geliyor.
FATMA UÇAR 5/C SINIFI



Önderlik ettiği milletle beraber bağımsız bir gelecek inşa edişi geliyor.
EKİN ERTAN 7/E SINIFI

Bize bugünü armağan eden ve bunu da yine bize emanet eden, gençleri her şey olarak gören bir lider geliyor.
DİLAN KASAL 8/B SINIFI



Bana emanet edilmiş bir vatan ve hep gayretle çalışmam gerektiği geliyor.
MERYEM KASAL 7/G SINIFI





**"THE NATION HAS NEVER LIVED WITHOUT FREEDOM,
CANNOT AND NEVER LIVE."
TÜRK MİLLETİ İSTİKLALSİZ YAŞAMAMIŞTIR,
YAŞAYAMAZ VE YAŞAMAYACAKTIR.**

Independence is to be able to organize everything that belongs to itself without being influenced by any power.

A nation that maintains the independence above each value, believes that everything will be possible with independence and has never lived in an opposite situation and the leader of this nation who said "Independence is my character"

Atatürk who said this word got power from his this idea while establishing Republic of Turkey.

Kendine ait her şeyi hiçbir gücün etkisi altında kalmadan düzenleyebilmektir bağımsızlık.

Bağımsız olmayı her değerın üstünde tutan, her şeyin bağımsızlıkla mümkün olabileceğine inanan bir ulus ve bu ulusun " Bağımsızlık benim karakterimdir." diyen önderi...

Bu sözü söyleyen Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken işte bu düşüncesinden güç almıştır.

**İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
GÖZDE ÇALLI İLÇİ
VE
7/F SINIFI**



KALEMİMİZ SAĞLAMDIR BİZİM!..

Atatürk'ü düşündük, emanetini,
gençliği...

Fikirlerimiz O'nun ışığıyla
aydınlanırken O'nu ve gençliği
yazdık.



ATATÜRK VE GENÇLİK

Atatürk gençlere ve gençliğe çok önem vermiş, onları geleceğin umudu olarak görmüştür. O, iyi bir lider olmasının yanında ileri görüşlülüğü ile de hep dikkat çekmiş bir şey yaparken hep geleceği ve sonuçlarını da düşünmüştür. İşte bu yüzden dir ki bin bir emeklerle ve güçlüklerle kurulan Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir.

Mustafa Kemal gençlere güvenmiş ve onlara yol göstermeyi de ihmal etmemiştir. Gençliğe Hitabe bunun en önemli kanıtıdır. Gençleri her zaman geleceği şekillendirecek hatta yeniden inşa edecek ışıklar olarak görmüştür. Gençliğin aydınlığı ve heyecanı ile bir ülkenin her zaman ileri gideceğini bilmiş, gençlerin yolunu açmak için gerekli gördüğü ne varsa hayata geçirmeye çalışmıştır. Sahip olacakları mesleklerle onları ülkenin muhafızları olarak görmüştür. İşte o muhafızlar ülkemizi ayakta tutuyor ve tutmaya da devam edecektir.

O, 19 Mayıs'ı gençliğe hediye ederken hem onları ne kadar önemseydiğini göstermiş hem de bunu hiç unutmamaları gerektiğini belirten bir mesaj vermiştir. İşte her yıl O'nun mücadelesi için attığı ilk adımı, fikirlerin şekillenmesini hatırlıyoruz 19 Mayıs'ta. Sadece kendimiz için değil tüm Türkiye için kutluyoruz bu önemli bayramı.

Gençler vatan toprağında açan gonca bir çiçektir. O'nun ışığında hiç solmayacak, sahip olduğumuz değerlerle vatan toprağını renklendirmeye ve daima ileri taşımaya devam edeceğiz ki yeni çiçekler yeşersin ve sonsuz olsun Cumhuriyet.

EKİN ERTAN
7/E SINIFI



EMANETİMİZDİR

Gençlere armağan edilmiş bir bayram... Kutlu bir gün... Gençlere emanet edilmiş daha gencecik bir Cumhuriyet... Uğruna nice canlar verilmiş, gencecik askerlerin kanlarıyla sulanmış vatan toprağı... Bu toprağın da emanet edildiğı bir gençlik...

Bence bu yüzden gençlere emanet bu vatan. Bu yüzden gençlere armağan Mayıs'ın 19'ları. Gençlerin her şeylerini vererek kurduğı, koruduğı her şey yine gençlerindir ve yine gençler bilir değerini, yine gençler taşır onu yarınlara.

Çünkü bahsedilen gençlik sadece yaşı genç olanlar değildir. Akıl gençliğidir anlatılmaya çalışılan, fikir gençliğidir. Gençliğin ateşidir. Zorluklarla kazanılan, korunan vatan işte bu gençliğe emanettir. "Ey! Türk Gençliği" denildiğinde dönüp bakan, bu sözü üstüne alan herkese emanettir. Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafa etmeyi aklına koymuş, ilk vazifesi saymış herkese emanettir.

Onlar vazifelerini yaptılar, bayrağı gereken yere taşıdılar, sıra ben de diyene emanettir.

Gönül rahatlığıyla ve gururla kabul ediyoruz bu emaneti ve de bayramı. Bu vatanın nasıl kazanıldığını yürekten hissediyoruz. Anlıyoruz ve daha fazla anlam katmak için canla başla çalışıyoruz. "Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum." diyen Atatürk'ün sözlerini boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Yolumuzu aydınlatan fikirleri için teşekkür borçluyuz, bu yüzden anlıyor ve daha da gayret ediyoruz.

Öğütlediğı gibi akıl, bilim, fen ve irade meşalesi yanmaya devam edecektir ve bu meşaleyi O'ndan aldığımızdan daha güçlü bir alevle gelecek nesillere bırakmak zorunda olduğumuzu gururla dile getirmekteyiz. Emanetimizdir, biliyoruz. O'na göre yaşıyoruz.

HAMİDE KARA
7/G SINIFI



DAİMA İZİNDE...

19 Mayıs 1919... Kurtuluş umudu ile toprağa basıldı o gün. Bağımsızlık umuluyordu. Evet, fikirler oluşmuştu ama ne ile karşılaşılacak bilinmiyordu."Ordu yok." dediler. "Kurulur." dedi. "Para yok." dediler. "Bulunur." dedi. "Düşman çok." dediler. "Yenilir." dedi. Bütün dedikleri de oldu.

Samsun'a ayak bastı önce. Erzurum'a gitti, Sivas'a gitti, Amasya'ya... Ne yapılacak, nasıl yapılacak birbir anlattı. Yol gösterdi. Fikirlerinin, inandığı şeylerin arkasından bir milleti bağımsızlığa götürdü. Yolu tüm Türkiye'nin yoluydu. O yolda kazanıldı bağımsızlık, o yolda kazanıldı egemenlik, o yolda kuruldu bir ülke.

Biz de o yoldayız şimdi. Hep arkasından yürüyoruz. Fikirlerinin arkasındayız, inancının arkasındayız, inkılaplarının arkasındayız; yaptıklarını takip ediyor, öğütlerini yerine getirmeye çabalıyoruz.

19 Mayıslarda daha da hatırlıyoruz izinde olduğumuzu ve o izden ayrılmamız gerektiğini... her 19 Mayıs daha da Sen oluyoruz. Daima izinden yürüyoruz, daima izinden yürüyeceğiz ve gelecek bizi takip edecek senin ışığında.

ELİF UÇAR
7/H SINIFI





ATA'NIN EVLATLARİYİZ BİZ

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan
Vatanı cennet yapan
Milletine sahip çıkan
Ata'nın evlatlarıyız biz

Düşmana boyun eğmeyen
Hiçbir güçten yılmayan
Vatan vatan diye haykıran
Ata'nın evlatlarıyız biz.

Toprağa düşen her canın
Hesabını düşmana soran
Milletini sarıp sarmalayan
Ata'nın evlatlarıyız biz

AYŞENUR GÜNAY
7/G SINIFI





ASIL BİR MİLLET

Yolumuzu Sen aydınlattın
 Senin yolundan ilerleyeceğiz
 Bağımsızlık Senin eserin
 Hür olmak bizim ilkemiz

Biz kudretli Türk gençleri
 Unutmayacağız Senin sözlerini
 Ay Yıldızlı Al Bayrak
 Kabartır göğüslerimizi

Kurduğun yüce ülke
 Korunacak bu gençlikçe
 En büyük miras bize
 Yüksелеcek yeniliklerle

Çıksa da engeller önümüze
 Yılmayız ilkelerinle
 Vazgeçmeyeceğiz güçlüklerden
 Damarlarımızdaki asillik hep bizle

ASUDE TENKEKİ 7/E SINIFI





ELİF KIRAN 7/E SINIFI





ATA'YA SESLENİŞ

Yolumuz hep senin aydınlık yolun,
Cumhuriyet'i yükseltmek için ele ele.
'Gençlik gelecektir.' demiştin bize.
Fikirlerini yazdık her yere.

Aydınlattığın ülkemizin aydın gençleri,
Kara tahta başında öğrettiğin gibi.
And içtik, öğrendik fikirlerini.
Taşıyoruz gururla yaktığın meşaleyi.

YAĞMUR ÖZTOKOÇIN





100 YIL

100 yıl, koskoca bir asır...
Neler değişir bu koca zamanda?
Neler, neler...

Ama aynı kalıyor bazı şeyler.
Hala en hakiki mürşit ilim hayatta,
Yurtta barış, dünyada barış önemli hala.
Birinci vazifemiz de değişmedi bugün,
İstiklal ve cumhuriyeti ilelebet müdafaa.
Egemenlik kayırsız şartsız ulusun mesela.
Yeniyor her şeyi birlik ve beraberlik ölümden başka.
Cumhuriyetin dayanağı toplumumuz hala.
Hala ihtiyacımız var çalışkan olmaya.
Her şey değişir elbet bu koca zamanda
Yüksek fikirlerin yaşıyor aklımızda
Hem de hala geçerli, hala yol gösterici
100 yıl sonra da...

YAĞMUR KUÇHAN
8/A SINIFI

32

MAYIS 2019 / SAYI:1





SEVDE ÖZDOĞAN- 7/G SINIFI

HER 19 MAYIS YİNE SENİ ANARIZ

Atam ölmedin kalbimdesin
Sen hep aynı yerdesin
Sarı saçın, mavi gözün
Yine duygulandırır senin sözün

Atam, biz her 19 Mayıs
Yine seni anarız
Mavi gökyüzüne bakıp
Özgürlüğü hatırlarız

Hep Sen varsın dillerde
Tutulursun el üstünde
Sen varsan önünde
Ne mutlu ülkeme

Koruyoruz dikkatle
Bakıyoruz her yere
Ata'mızdan emanet
Bize bu güzel ülke

Geleceğin yıldızları biziz
Bu ülkeyi daha da geliştireceğiz
Atam sen rahat uyu
Biz hep nöbetteyiz

HİRANUR YAVUZ
7/E SINIFI





“Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakarlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

**SEVGİ SINIFI
SİBEL TOKAY
ANASINIFI ÖĞRETMENİ**





**YALNIZCA BÜYÜK BİR LİDER
GELECEĞİ KÜÇÜK KALPLERE
EMANET EDER.**

**SEVGİ SINIFI
SİBEL TOKAY
ANASINIFI ÖĞRETMENİ**





İZMİR - BUCA EVLIYA ÇELEBİ İMAM HATİP ORTAOKULU



Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

8/A SINIFI





Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı... Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız.

8/B SINIFI





İZMİR - BUCA EVLİYA ÇELEBİ İMAM HATİP ORTAOKULU



*Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak
gelecek kuşakların şerefi, varlığı,
esenliği için çalışmakta bulunabilir.*

8/C SINIFI





İZMİR - BUCA
EVLIYA ÇELEBİ
İMAM HATİP ORTAOKULU



*Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve
irfanın müspet fikirlerini veriniz.
Geleceğin aydınlığına onlarla
kavuşacaksınız.*

8/D SINIFI



SANAT SAYFASI

***SANATSIZ KALAN BİR
MİLLETİN HAYAT
DAMARLARINDAN
BİRİ KOPMUŞ
DEMEKTİR.***

***MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK***

***NİMET KOÇ
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ***





YAĞMUR
KUÇHAN
8/A

FURYEL
KARAKAŞ
5/D





**KÜBRA
KARAASLAN
8/B**

**ZEYNEP
ÇİÇEK
8/B**





ESİFENUR SÜRÜCÜ
7/F





DİLAN KASAL
8/B

FERAH
KARAKAŞ
6/D





ZEYNEP ÇİÇEK
8/B

KÜBRA
ŞAHİN
5/D





HAMİDE KARA 7/G





EYLÜL
GÜNEŞ
6/D

DERYA
ÖZTOKOÇİN
6/D



